

ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ

Công bình – Bác ái – Từ bi

Tuần lễ tìm về Minh-triết và Hội-ngộ Tình thương

Những bài GIÁO LÝ ĐẠI ĐẠO

SỐ 3

Thiên-Lý Bửu-Tòa

12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA

Ấn hành tháng 07-2004

ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ

Công bình – Bác ái – Từ bi

Trong số này:

Trang

**“Tuần lễ Tìm về Minh-triết và Hội-ngộ Tình thương”
nhân Rằm Trung thuogn (Vu Lan):**

Thư mời tham dự	1
Thời khóa biểu	4
Phiếu ghi danh tham dự (giấy màu, để ở giữa tập sách)	
Đức Phật dạy con (Huệ Ý)	6
Tiên tri về Đạo Cao-Đài	14
Phương thuốc trị bệnh Chai Gan	21
(Hoa-Đà Tiên-Ông)	
Truyện Đạo: Vua A Dục trở về với Phật pháp	23
Tiếng nói tri âm (Lê Anh Dũng)	28
Thánh giáo: Kết quả của sự bối thí	Bìa trong

Thiên-Đạo mở ngàn đời có mệt,
 Đừng bỏ trôi hẹn mối hẹn mai,
 Vô-thường không có hẹn ngày,
 Ngựa qua cửa sổ Diêu-đài hết trông!
 (Văn-Tuyên Khổng-Thánh, TLBT, 22-7-1977)

Thư từ, bài vở, yểm trợ tài chánh xin gửi về:

THIỀN-LÝ BỬU-TÒA

12695 Sycamore Ave

San Martin, CA 95046. USA

Tel: (408) 683-0674

(Chi phiếu xin đề: Thiên-Lý Bửu-Tòa)

THƠ MỜI THAM DỰ

TUẦN LỄ TÌM VỀ MINH-TRIẾT VÀ HỘI-NGỘ TÌNH THƯƠNG 2004

Kính gửi: Chư Chức sắc, Đạo trưởng, Niên trưởng, Hiền tài, Chức việc, Đạo tâm nam nữ tại các Cơ quan hay Thánh sở Cao-Đài, cùng Chư Tín hữu bốn phương.

Kính thưa Chư hiền Liệt vị,

Thiên-Lý Bửu-Tòa chúng tôi sẽ tổ chức một tuần lễ tu học với tên gọi:

“Tuần lễ tìm về Minh-triết và Hội ngộ Tình thương”

từ ngày 28-8 đến ngày 4 tháng 9-2004

nhằm vào ba mục tiêu chính yếu như sau:

1) Thắt chặt tình tương thân hòa ái giữa những người cùng có đức tin vào Thượng-Đế, đấng tối cao mà tín hữu Cao Đài kính xưng là THẦY. Trong tiếng Việt chúng ta, chữ THẦY có nghĩa Ngài là Đức TÔN SƯ dắt dìu, giáo hóa vạn linh, đồng thời còn có nghĩa Ngài là Đấng CHA LÀNH sinh thành, trưởng dưỡng muôn loài.

2) Trong những ngày này chúng ta sẽ cùng trao đổi và học hỏi lẫn nhau để đẩy mạnh phần Tâm pháp. Đối với tôn giáo nào cũng vậy, Tâm pháp chính là chiếc chìa khóa vàng khai mở mọi bế tắc, giải tỏa mọi vướng mắc từ nội tâm đến ngoại cảnh, hầu đem lại sự an bình, trật tự cho chính mình, cho tha nhân, cho tổ chức hay cộng đồng dân tộc và nhân loại; Tâm pháp đồng thời cũng là phương tiện nhiệm mầu giúp người tu mở rộng lòng từ bi bác ái đối với mọi người mọi vật.

3) Là những môn đệ của Đức Chí-tôn THƯỢNG-ĐẾ, trước hiện tình cơ đạo và nỗi đau khổ muôn trùng của nhân loại, chúng ta sẽ thầm định xem mình cần kíp phải làm gì để rạng danh THẦY, để ơn cứu độ Kỳ Ba của THẦY sớm được thấm nhuần khắp cả chúng sanh trong thời hạ nguồn mạt kiếp.

Địa điểm tổ chức dự định đặt tại Thiên-Lý Bửu-Tòa. Trong trường hợp số lượng ghi danh tham dự đông đảo, Thiên-Lý Bửu-Tòa không đủ phòng ốc thì địa điểm tổ chức sẽ được dời về một trung tâm thích hợp do Ban tổ chức mướn và tham dự viên sẽ đóng tiền ăn ở suốt thời gian tham dự tuần lễ tu học, kể cả các phụ phí như thuê xe bus cho tham dự viên đi tham quan các thắng cảnh hay kỳ quan (nếu có).

Thành phần Ban tổ chức: Bước đầu là Hội đồng Quản trị và Chư hiền tại Thiên-Lý Bửu-Tòa, nhưng kính mong Chư hiền Liệt vị tại các Cơ quan hay Thánh sở hợp tác để thành phần Ban tổ chức đông đảo, đại diện cho nhiều cơ sở hơn.

Trạng thái tinh thần trong tuần lễ tu học: Thanh tịnh, vui vẻ, cởi mở, tương kính, tương thân, hòa ái, trật tự và xây dựng.

Vậy chúng tôi xin trân trọng thông báo tin này đồng thời kính mời Chư hiền Liệt vị vui lòng sắp xếp thời giờ đến tham dự tuần lễ tu học với ba mục tiêu như đã nêu trên. Chúng tôi rất vui mừng được tiếp đón Quý vị cùng đón nhận những đóng góp ý kiến xây dựng quý báu cho cơ Đạo ngày càng hanh thông, phát triển để quyền pháp Đạo ngày càng trở nên bề thế, vững vàng. Có như vậy chúng ta mới đủ uy tín và khả năng đương cao ngọn cờ Đại Đạo trong bối

cảnh và thời kỳ mà tôn giáo đang đóng vai trò vô cùng quan trọng, có ảnh hưởng tác động đến sự mất cồn của nhân loại.

Để có thể n้อม vững tinh hình nhân số tham dự “**Tuần lễ tìm về Minh-tríết và Hội ngộ Tình thương**” và kịp thời lo liệu việc tổ chức, xin Chư hiền Liệt vị vui lòng gửi thư ghi danh (theo mẫu đính kèm) về Thiên-Lý Bửu-Tòa mà ngày **30-7-2004** là thời hạn chật nhất. Nếu Quý vị hợp tác hay trợ giúp trong công việc tổ chức, xin vui lòng cho chúng tôi biết càng sớm càng tốt danh tánh, địa chỉ và số điện thoại của Quý vị để tiện liên lạc và chính thức kính mời gia nhập Ban tổ chức. Mặt khác, chúng tôi xin Quý vị đang có trách nhiệm điều hành đạo sự tại các địa phương vui lòng kịp thời phổ biến rộng rãi văn thư này và động viên đạo hữu thuộc Quý Cơ quan hay Thánh sở ghi danh tham dự càng đông càng tốt, nhất là giới thanh niên, sinh viên.

Thành tâm cầu nguyện Đức CHÍ-TÔN, Đức DIÊU-TRÌ và các Đấng Thiêng liêng siêu đẳng phù hộ Chư hiền Liệt vị vạn sự an lành, thân tâm thường lạc.

Trân trọng kính chào và mong được đón tiếp Quý vị trong tinh đồng đạo.

T.M. Hội đồng Quản trị Thiên-Lý Bửu-Tòa

Chánh Hội trưởng,

Phối Sư Ngọc Tuyết Tiên

Cước chú: Sau khi biết rõ số lượng tham dự viên và ước lượng được quy mô của kỳ tổ chức này, chúng tôi sẽ kính gửi đến Quý tham dự viên văn thư xác định địa điểm tổ chức và các chi tiết liên quan đến “**Tuần lễ tìm về Minh-tríết và Hội-ngộ Tình thương**”.

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN LỄ TÌM VỀ MINH-TRIẾT VÀ HỘI-NGỘ TÌNH THƯƠNG

28/8/2004 Trọn ngày đón rước các tham dự viên

11:00 PM Đàn lễ trình Thầy Mẹ và các Đấng

11:20 PM Tuyên bố nhập khóa

29/8/2004 Chi tiết đặc biệt ngày

29/8/2004:

07:30 AM Điểm tâm

08:00 AM Điều lệ tu học và sinh hoạt khóa tu dưỡng

09:00 AM Chuẩn bị cho Đại lễ Vu Lan & Cầu siêu

11:30 AM **Đại lễ Trung Nguơn Rằm tháng 7 Địa Quan xá tội - Động U Minh cầu siêu cho toàn thể hương linh bá tánh, chư Thánh tông đồ tử Đạo & các chiến sĩ vị quốc vong thân - Thuyết minh Giáo lý**

01:00 PM Thọ chay. (Sau đó giống như hằng ngày nhưng không có thời Giáo lý chiêu)

Chương trình hằng ngày:

05:30 AM Thức dậy, vệ sinh căn bản

06:00 AM **Tham thiền nhập định**

06:45 AM **Đàn lễ Mẹo thời - Động U Minh cầu siêu chư linh bá tánh**

07:30 AM Điểm tâm (30 phút)

08:00 AM Thể dục, vệ sinh phòng ốc, bảo quản cơ sở

09:00 AM **Nhập học giáo lý hay hội luận.** (Có 10 phút nghỉ xả hơi)

11:00 AM Chấm dứt học giáo lý, giờ cá nhân

11:30 AM **Tham thiền nhập định**

12:30 PM Cơm trưa (45 phút)

01:15 PM Nghỉ trưa

03:00 PM **Nhập học giáo lý hay hội luận.** (Có 10 phút nghỉ xả hơi)

05:00 PM Chấm dứt học giáo lý, giờ cá nhân

05:30 PM **Tham thiền nhập định**

06:15 PM **Đàn lễ Dậu thời - Dộng U Minh cầu siêu chư linh bá tánh**

07:00 PM Cơm tối (45 phút)

07:45 PM Tùy nghi, an nghỉ

Công phu Tý thời tự nguyện - có thể nghỉ thời này để ngủ thăng giấc

4/9/2004 Các chi tiết giống như hằng ngày

09:00 AM **Hội thảo Nữ phái & Thanh thiếu niên và các vấn đề quan trọng khác** (chương trình có thể thay đổi)

Bế mạc.

5/9/2004 Tiếp tục hội thảo (nếu cần) hoặc thăm viếng thăng cảnh, tùy nghi.

NEXT → Thư ghi danh tham dự được in bằng giấy màu và để ở giữa tập sách này.

ĐỨC PHẬT DẠY CON

Huệ Ý



1. NHỎ TUỔI VẪN TU ĐƯỢC.

Đức Thích Ca Mâu Ni có một người con tên La Hầu La. Khi đắc đạo, Đức Phật trở về kinh đô độ cha mẹ tu hành. Vợ của Ngài, công chúa Gia Du Đà La lo sợ, nếu người khác lên ngôi vua, đời bà sẽ không được bảo đảm, vì chồng đi tu, con lại nhỏ tuổi. Mỗi lần Đức Phật đi khất thực, bà chỉ cho La Hầu La biết và dặn: “Đó là cha con, con hãy đi theo và xin để lại gia tài cho con.”

Ngài La Hầu La vô tư đi theo Đức Phật và nói lại những lời mẹ dặn. Lần đầu tiên, Đức Phật không để ý. Đến lần thứ ba, Đức Phật cảm động và biết ngay con mình làm theo lời mẹ.

Đức Phật gọi Ngài Xá Lợi Phất đến và hỏi: “La Hầu La xin Thầy để lại gia tài, vậy Thầy nên trao lại những gì?”

Ngài Xá Lợi Phất đáp: “Bạch Thầy, ngai vàng, điện ngọc, vàng bạc, châu báu những thứ Thầy đã bỏ đi thì còn trao lại cho La Hầu La làm gì. Chỉ có đạo giải thoát là quý nhất trên đời mà Thầy đã trao cho chúng con, xin Thầy cũng trao lại cho La Hầu La.”

Đức Thích Ca đáp: “Đúng như thế. Xá Lợi Phất, con hãy xuống tóc cho La Hầu La.”

Ngài Xá Lợi Phất lấy dao ra và La Hầu La đã trở nên nhà sư tí hon sau ba lần cạo cùng ba lần nguyện: Dao thứ nhứt nguyện bỏ mọi sự dữ; dao thứ hai nguyện làm mọi sự lành; và dao thứ ba nguyện độ tất cả chúng sanh.

Từ đó La Hầu La không còn ở nhà với mẹ mà theo ngài Xá Lợi Phất học đạo.

2. LỜI NÓI PHẢI CHÂN THẬT. CÁI CHẬU NHƯ LÀ THÂN CỦA MÌNH, NƯỚC NHƯ LÀ TÂM CỦA MÌNH, CẢ HAI ĐỀU PHẢI THANH KHIẾT.

Trong giờ Đức Phật thuyết pháp, vì còn nhỏ tuổi nên La Hầu La chưa phải dự nghe, được tự do chơi đùa. Một hôm có đoàn sa môn đến thỉnh pháp, gặp La Hầu La ngoài cổng. Vị cao tuổi hỏi La Hầu La Đức Phật giảng đạo nỗi nào. Vốn còn tinh nghịch, thay vì chỉ đúng, La Hầu La hướng dẫn ngược lại. Chư tăng đến nơi thì trật chỗ, tìm được đúng giảng đường, Đức Phật đã thuyết pháp xong.

Liên tục ba ngày, Đức Phật bèn hỏi các vị tăng đi trễ, lý do nào mà luôn mấy ngày đều đến chậm.

Vị cao tuổi đáp: “Chúng con không rõ sư chú La Hầu La có biết giảng đường Thầy thuyết pháp hay không, nhưng ngày nào chúng con theo sự hướng dẫn của sư chú thì đều đến trật.”

Đã rõ lý do đến muộn của chư tăng, Đức Phật bảo ngài Xá Lợi Phất đi gọi La Hầu La đến gấp Ngài có việc cần.

La Hầu La đến, Đức Phật nói: “Hôm nay cha đi khất thực về, chân không được sạch, con hãy lấy cái chậu, ra giếng múc nước vào rửa chân cha.”

La Hầu La vâng lời. Rửa chân xong, Đức Phật nói: “Cha cho con chậu nước này để dành uống đó.”

La Hầu La không dám trả lời, chỉ đứng lắc đầu. Đức Phật hỏi: “Tại sao con không chịu?”

La Hầu La đáp: “Chân cha dơ, nước này dùng để rửa, nay không còn sạch, uống vào con sẽ bị bệnh.”

Đức Phật tiếp lời: “Vậy con đem đổ nước đi.”

La Hầu La đổ nước rồi đem chậu vào. Đức Phật nói: “Con không chịu lãnh nước thì cha cho con cái chậu đó để đựng thức ăn.”

La Hầu La cũng lắc đầu. Đức Phật hỏi tại sao?

La Hầu La đáp: “Chậu đựng nước dơ, nên chậu cũng dơ, thức ăn sẽ bị hư thối, khi đựng trong chậu này.”

Đức Phật tiếp: “La Hầu La, ba ngày nay, con nói những lời không chân thật, thân con như cái chậu, tâm con như nước trong chậu này đều bị dơ bẩn, con còn không chịu dùng thì chư tăng cũng như chư Thiên đâu sử dụng. Con hãy sám hối và không được tái phạm. Từ nay, hãy theo thầy con, Xá Lợi Phất, đi nghe giảng chứ không nô đùa nữa.”

3. NHỎ TUỔI VẪN CÓ THỂ GIÚP NGƯỜI CHUNG QUANH CÓ CẢM TÌNH VỚI ĐẠO VÀ TÙNG BƯỚC TỰ HỌC.

Trong số các đệ tử của Phật có Ngài Cấp Cô Độc. Sở dĩ có tên như thế là do ông thường giúp đỡ các vị khó khăn cơm áo gạo tiền. Tâm lòng ông thì rộng rãi, ngược lại vợ ông, bà Nữ Phúc Tướng, thường cằn nhặt về chuyện đem tiền bạc làm việc từ thiện. Ngài Cấp Cô Độc xin Đức Phật giúp cho một huynh đệ đến nhà để giáo hóa tâm hồn vợ ông.

Đức Phật đáp: “Con hãy dẫn La Hầu La về nhà.”

Ông Cấp Cô Độc ngạc nhiên, nhưng không dám có ý kiến. Đến nhà, ông Cấp Cô Độc vào trong, còn sư chú La Hầu La đứng ngoài cửa.

Hằng ngày, chư tăng đến, bà Nữ Phúc Tướng không vui, vì cho rằng chư tăng là nguyên do khiến chồng bà không những bô bê việc nhà mà còn đem tài sản ra để biếu tặng người khác nữa. Nhưng hôm nay, không có vị tăng nào đến, chỉ có một chú tiểu, dáng hiền hòa trước cửa. Bà cũng có những người con, nhưng đâu có khổ như chú này, cha mẹ đâu mà vào chùa tu rồi phải khất thực. Động lòng trắc ẩn, bà lấy xôi chuối ra tặng.

Sư chú La Hầu La nhìn thấy xôi chuối trong bình bát thì mỉm cười, nhưng lật đật nhớ lời thầy dặn liền chú nguyện.

Sốt xôi chuối vào bát xong, bà Nữ Phúc Tướng hỏi: “Tôi tặng chú xôi chuối, sao không cảm ơn, mà nói lầm thầm gì trong miệng vậy?”

Sư chú La Hầu La đáp: “Thay lời cảm ơn, tôi đang chú nguyện cho bà được giải trừ mọi phiền não, thân tâm được lành mạnh, tu hành tinh tấn để viên thành Phật đạo.”

La Hầu La đi rồi. Bà Nữ Phúc Tướng hỏi ông: “Hôm nay ai đến nhà mình vậy?”

Ông đáp: “Mừng cho bà, từ trước đến giờ bà không cho ai cả, mà hôm nay mở lòng từ thiện, vậy là bắt đầu có phước báu trên trời rồi. Người mà bà tặng xôi chè hôm nay, không phải là một đứa trẻ nghèo khổ, chính là con của Thái Tử Tất Đạt Ta, vua của tôi với bà, người có mọi tài sản trên thế gian, giàu gấp trăm ngàn lần tôi với bà, nhưng Ngài đã từ bỏ tất cả để đi tu thành Phật. Hôm nay, Ngài cho sư chú đến đây để dạy cho bà bớt cái tính bỗn xén, bà có phước lăm mới được sư chú cầu nguyện cho.”

Bà Nữ Phúc Tướng đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Từ sự thương hại bà đi đến mến phục chú tiểu La Hầu La. Ngày nào bà cũng chờ chú đến để biếu xôi chè, nhưng không thấy. Bà hỏi ông: “Tôi muốn gặp lại sư chú hôm trước được không ông?”

Ông đáp: “Mỗi ngày Thầy dạy đi đâu, Ngài phải đi đó, bà làm sao gặp được. Muốn gặp Ngài, bà phải lên chùa.”

Từ đó bà Nữ Phúc Tướng theo ông lên chùa, phụ làm từ thiện, và lần lần trở thành một đệ tử chân tu của Đức Phật. Lần nào lên chùa bà cũng có phần quà bánh cho La Hầu La, vì đối với bà, Ngài chính là vị thầy nhỏ đầu tiên.

4. NGÀI LA HẦU LA LÂM CƠ TRONG TAM KỲ PHỔ ĐỘ.

Thi:

La Hán thê nguyên tết chúng sanh,
Hầu gần Từ Phụ hưởng ân lành,
La dòng giống Thích hoàn cầu nhắc,
Giáng hộ đàn trung tiếp điển thanh.

Ta xin chào chư Thiên mạng, thiện nam, tín nữ.

Nghiêm thiết đàn tràng, tiếp Đức Thế Tôn. Ta xin xuất ngoại chầu lễ...

(BÁT BỬU PHẬT ĐÀI, 15-01 Giáp Thìn, 27-02-1964)

CÁC BÀI HỌC

Qua cuộc đời của Ngài La Hầu La, chúng ta thấy tuổi trẻ vẫn tu được.

1. Tuổi trẻ là kiểng non, nhờ cha mẹ, thầy cô, anh chị chăm sóc uốn nắn mà trở nên giá trị.

Trong đạo, các vị lão thành thường dặn chúng ta:

Uốn tre, uốn thuở măng non,

Dụng gậy hướng đạo khi còn tuổi thơ.

Lúc con còn trẻ, nên hướng dẫn đến chùa, thất, cho tập cúng bái, học lễ nghi đạo đức hầu quen dần nếp tu học. Nếu không làm như thế, khi con lớn rồi, không dễ đưa đi học giáo lý, học thánh kinh hiền truyện nữa.

2. Thánh đường là môi trường phát triển tánh tốt, hạn chế tánh xấu.

Đối với quý vị có tuổi, Ông Trên còn dạy: “Đến chùa thất rửa lân tội lỗi,/ Đọc sách kinh tắm gội linh hồn”, huống là trẻ con.

Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Chúng ta còn nhớ tích Mạnh Mẫu trách lân xứ. Mẹ ngài Mạnh Tử phải thay đổi chỗ ở đến ba lần mới ổn định. Lần đầu ở kế bên lò mổ heo, lần hai kế bên nghĩa địa, lần ba kế bên trường học, Ngài Mạnh Mẫu mới chịu ở luôn.)

Đức Bảo Pháp Chơn Quân Huỳnh Chơn khi về đàm đã dặn đạo tỷ Diệu Lý: “*Hiên nương hãy đưa Khải [Tạ Đặng Khải, cháu nội của Đạo trưởng, con anh Tạ Đặng Võ] đến Cơ Quan để học lẽ nghi đạo đức.*”

Người xưa cũng dạy:

Trồng đưa thì phải làm giàn,

Nếu không chúng sẽ bò càng, bò nghêng.

Khi con trong tuổi vị thành niên, chúng ta phải hướng dẫn với tinh thần “*Cá không ăn muối cá ươn,/ Con cãi cha mẹ trăm đường con hư*”, chứ không thể để trẻ tự do phóng túng được.

Điều quan trọng, theo lời Ông Trên dạy là vấn đề kế thừa đạo nghiệp của tổ phụ:

Cha tu con phải được hiền,

Lập thành sổ bộ trò tiên mới là.

3. Thời gian: ẩn số cho người già lẫn người trẻ.

Cố đức dạy:

Mạc dài lão lai phương học đạo,
Cô phần tận thị thiếu niên nhân.

(Học đạo khuyên đừng chờ cao tuổi,
Mồ hoang nghĩa địa lấm đầu xanh.)

Điều bất hạnh nhất có thể xảy ra là cái chết của mỗi người không hề hẹn trước: *Sanh tử sự đại, tần tốc vô thường.* Một số vốn tu học dù nhiều hay ít cho người lớn tuổi, nhất là với người trẻ tuổi vô cùng quý báu, cần thiết làm vận tốc đầu để tiếp tục tu học khi bước sang thế giới bên kia.

4. Đủ sức khoẻ mới có thể đi trọn đường tu.

Đường tu không những dài mà còn nhiều chông gai trở ngại. Đôi lúc một hay nhiều lớp học còn bị lưu ban, nên cần sức khoẻ tốt để kiên định ý chí vào việc hành trì, nhứt là học chơn đạo.

Đức Di Lạc Thiên Tôn dạy: “Trước khi vào sơ cơ thừa thụ pháp môn, không phải theo khẩu quyết nhất định, mà phải soát lại: tâm nguyện, giới hạnh, sức khoẻ. Ba điều ấy thiếu một không sao làm được thánh. Nên trước hết là tâm nguyện có đủ, mà sức khoẻ không bảo đảm, làm sao deo đuổi hành trì suốt đời.”

Tuổi trẻ phát nguyện tu học là có nhiều cơ may để công thành viên mãn.

5. Làm sao đưa trẻ đến thánh đường và theo đuổi tu học?

Trước nhất, đưa trẻ đến được thánh đường là trách nhiệm của phụ huynh vì “phụ tử mới dạy con tử hiếu” (Đức Ngô Đại Tiên dạy). Cha mẹ là tấm gương thân giáo cụ thể, liên tục đối với con cái. Nếu cha mẹ chưa hiểu được ý nghĩa của việc tu học hành đạo, chưa tích cực hành đạo thì chắc chắn không bao giờ khuyến khích và tạo điều kiện cho con mình đến chùa thất.

Chúng ta cũng kể đến trường hợp hiếm hoi là vì cơ duyên nào đó con lại được tu học trước và quay về độ dẫn phụ mẫu đúng như lời dạy:

*Tu là cứu cừu huyền thất tổ,
Tu là cầm phẩy độ nhân sanh.
(Tu chơn thiệp quyết)*

Thứ hai, việc giữ được trẻ và huấn luyện thế hệ tiếp nối là trách nhiệm của các đàn anh chị đi trước, Ông Trên

dạy:

*Dàn anh tiến, đàn em cũng tiến,
Dủ pháp quyền vượt biển đăng sơn.*

Lẽ tất nhiên, đào tạo được một giáo sĩ có khả năng băng rừng, vượt biển không thể ngày một ngày hai; nhưng có khởi đầu, thì sẽ có kết thúc, đó là ngày mà các anh chị phụ trách từ vườn ươm đến lễ nghi đạo đức, phổ huấn, tu sĩ, giáo sĩ... vui mừng khi chồi non đơm hoa kết quả.

Huệ Ý

(09-5-2004)

TIÊN TRI VỀ ĐẠO CAO-ĐÀI

Ngày giáng trần lập đạo của Thượng Đế đã được tiên tri từ mấy ngàn năm về trước.

1) Trong quyển “**Phật Tông Nguyên Lý**”, khi Đức Thích Ca sắp viên tịch, đệ tử của Ngài là Ananda rời lỵ hỏi rằng:

- “Khi Tôn Sư nhập Niết Bàn rồi ai dạy bảo các con?”

Đức Phật đáp:

- “Ta chẳng phải vị Phật đầu tiên hay cuối cùng, ngày giờ đến, sẽ có một Đấng khác xuất hiện cứu đời, một **Đấng Chí Thánh, một Đấng Đại Giác, cực kỳ cao thượng, một Đấng dẫn Đạo vô song, một Đấng Chúa Tể Thánh Thần và loài người**, Đấng ấy sẽ truyền dạy các con một mối Đạo vinh diệu buổi sơ khai, vinh diệu buổi thanh hành, vinh diệu buổi kết cuộc, Đấng ấy sẽ xướng xuất một đời sống đạo đức hoàn toàn thuần khiết”.

Đấng Chúa Tể Thánh Thần và loài người chỉ có thể là Đức **THƯỢNG-ĐẾ** mà thôi.

2) Lời tiên tri trong quyển “**Thanh Tịnh Kinh**” của Lão giáo:

"Thanh Tịnh kinh hữu di tích: Công viên quả mẫn chỉ thọ đơn thơ. Thiên mạng phương khả truyền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ" nghĩa là: "Kinh Thanh Tịnh có dấu tích để lại rằng: Công đầy quả đú sẽ được lanh thọ đơn thơ. **Người có mạng Trời khá nên truyền Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ**".

3) Lời tiên tri trong quyển “**Vạn Pháp Qui Tông**”: Quyển “Vạn Pháp Qui Tông” lưu truyền trong nhân gian hơn mấy trăm năm nay có câu "*Cao Đài tiên bút thi văn tự*" nghĩa là trong Đạo Cao-Đài mai sau sẽ có thơ văn của chư Tiên do thần cơ diệu bút tiếp ra.

4) Lời tiên tri qua cơ bút (*)

Các đàn tiên tri quy tụ những người hầu đàn cơ gồm đủ mọi tầng lớp trong xã hội, do nhiều mục đích khác nhau. Có thể chia ra ba nhóm chính:

- Nhóm sĩ phu ưu thời mẫn thế, mượn đàn cơ để hỏi việc thiên cơ, hầu hết vận mệnh đất nước ra sao. Những đàn này thường lập rất kín đáo.

- Nhóm mặc khách tao nhàn, mượn đàn cơ để xướng họa thi phú với thần tiên, di dưỡng tính tình. Những đàn này thường lập trong ít người đồng thanh khí.

- Nhóm bình dân, gồm những người cần xin thuốc chữa bệnh, cầu thọ ... Những đàn này phổ biến hơn cả, rất đa dạng. Qua sự linh ứng nhẫn tiễn, đồng đảo dân chúng đã có đức tin nơi siêu hình. Những đàn này thường chỉ hoạt động trong một thời gian nhất định, tại một địa phương nào đó,

rồi ngưng hẳn (bế đàn). Ở Nam Kỳ hồi đầu thế kỷ XX có một số đàn hữu danh thuộc loại này, như đàn Hiệp Minh (ở Cái Khế, tỉnh Cần Thơ), đàn Minh Thiện (ở Thủ Dầu Một), đàn Chợ Gạo (tỉnh Chợ Lớn)...

Trong số các đàn tiên tri sự xuất hiện của đạo Cao Đài, có thể dẫn lại ba trường hợp tiêu biểu như sau:

a. Đàn tại quận Cao Lãnh (1913)

Thứ sáu, ngày 03-01-1913 (26-11 Quý Sửu), tại quận Cao Lãnh, tỉnh Sa Đéc, một nhóm sĩ phu lập đàn tại nhà ông Lê Quang Hiển (nhạc phụ nhà báo Diệp Văn Kỳ), mục đích hỏi về thiên cơ, quốc sự. Chơn linh nhà Nho yêu nước Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân (1841 - 1875) giáng cơ ban cho bài thơ chữ Nho như sau:

*Dung tất Cao Đài nhiệm khuất thân,
Tứ triêm dào lý nhứt môn xuân.
Canh tân bồi ức giang sơn cựu,
Trừ cựu thời thiêm tuế nguyệt tân.
Cửu thập thiều quang sơ bán lục,
Nhất luân minh nguyệt vị tam phân.
Thứa nhàn hạc giá không trung vụ,
Mục dỗ Cao Đài tráng chí thân.*

Ngài lại ban cho bài thơ dịch:

*Co duỗi Cao Đài khoẻ tấm thân,
Đạo xem đào lý đượm màu xuân.
Giang sơn chẳng khác ngàn năm cũ,
Ngày tháng chờ thay một chữ tân.
Chín chục thiều quang vừa nửa sáu,
Một vùng trăng rạng chưa ba phân.*

*Thùa nhàn cưỡi hạc không trung ruổi,
Chạm mắt Cao Đài khoẻ tấm thân.[1]*

Hai chữ Cao Đài được nhắc tới bốn lần mà không ai hiểu ngụ ý gì. Gia đình ông Lê Quang Hiển sao lại hai bài thơ, cất lên trang thờ làm kỷ niệm. Cuối năm 1926 (Bính Dần), khi các ông Cao Quỳnh Cư, Cao Hoài Sang, Lê Bá Trang, Vương Quan Kỳ ... trong đợt phổ độ Lục Tỉnh đến tại quận Cao Lãnh bấy giờ mọi người mới nhớ lại bài thơ mươi ba năm trước.

b. Đàn tại miếu Nổi (1923) và chùa Ngọc Hoàng (1923)

Miếu Nổi không biết có từ bao giờ, nằm trên một cồn nhỏ rộng khoảng một trăm thước vuông, ở giữa sông Bến Cát, là chi nhánh sông Bình Lợi, quận Gò Vấp, tỉnh Gia Định cũ. Trong miếu thờ Tề thiêng Đại thánh, Ngũ long Công chúa.[2]

Trong một đàn lập ở miếu Nổi đêm 17-6 Quý Hợi (thứ Hai 30-7-1923), một vị trong Bát tiên là Tào Quốc Cửu giáng cơ khuyến tu, có đoạn: “*Chư nhu có phước có duyên nên mới gặp Đạo kỳ này là kỳ thứ ba. Thiệt chư nhu có đại cẩn mới gặp trước thiên hạ đó. Hữu duyên dắc ngộ Tam kỳ đó, tiên thánh đều lâm phàm mà độ kẻ nguyên nhân.*” [3]

Cùng năm ấy còn có một đàn cơ tiên tri khác, vào đêm 22-7 Quý Hợi (Chủ nhật 02-9-1923):

*Huê phát Tam kỳ Đạo dĩ khai,
Quang minh tứ hướng thường tam tài.
Đại phước kim đơn thân dắc ngộ,
Đế quân giáng hạ, nhữ vô tai.[4]*

Bài thơ quán thủ thành Huê Quang Đại đế, là vị giáng đàn. Câu một nói “*Tam kỳ Đạo dĩ khai*” (Đạo kỳ Ba đã mở

rồi) ám chỉ việc ông Ngô Văn Chiêu đã học đạo với đức Cao Đài trước đó hai, ba năm (1920-1921). Câu hai nói “*tứ hướng thường tam tài*” (bốn phương đều kéo cờ ba màu) tiên tri từ năm 1926 trở đi khắp nơi sẽ nhìn thấy cờ của đạo Cao Đài gồm ba màu Vàng, Xanh, Đỏ, tượng trưng cho Tam giáo (Phật, Lão, Nho). Câu ba nói tới “*kim đơn*” nhằm ngụ ý liên hệ tới phần nội giáo tâm truyền (tu thiền hay tịnh luyện) của đạo Cao Đài.

Đàn tiên tri nói trên tiếp nhận tại chùa Ngọc Hoàng. Chùa này nằm trên đường Phạm Đăng Hưng, vùng Đất Hộ (Đa Kao), lúc đầu tên gọi là Ngọc Hoàng điện, tạo tác trong hai năm 1905-1906. Vì giữ chùa đầu tiên là Lưu Minh, ăn chay trường, tu Minh sư.[5]



Chùa Ngọc Hoàng ở Đa Kao (ảnh tài liệu)

5) Lời tiên tri trong kinh điển Minh sư (*)

Minh sư là một tông phái thờ Tam giáo, nhưng trọng về Lão, sử dụng cờ bút, tu đơn (tức thiền đạo Lão). Khởi thuỷ,

môn phái này quy tụ các di thần nhà Minh (Trung Quốc), xuất hiện đầu đời Thanh (cuối thế kỷ XVII). Tổ thứ mươi hai của Minh sư là ông Trần Thọ Khanh có qua Việt Nam năm Giáp Ngọ (1894), năm sau tạ thế ở Trung Quốc.^[6] Đạo Minh sư lúc đầu nuôi chí “phản Thanh phục Minh” nhưng với thời gian đã thay đổi nhiều. Khi được truyền bá ở Việt Nam, Minh sư trở thành một môn phái tu hành thuần túy, rất có uy tín ở Trung Kỳ và Nam Kỳ. Chùa Minh sư được gọi là *Phật đường*. Rất nhiều Phật đường là căn cứ mật của nghĩa quân chống Pháp.

Trước khi đạo Cao Đài xuất thế, trong tín đồ thông chữ Hán của Minh sư thường truyền tụng hai câu mà quán thủ là Cao Đài:

*Cao như bắc khuyết nhân chiêm ngưỡng,
Đài tại nam phương Đạo thống truyền.*

Ở miền Tam Quan, tỉnh Bình Định, Trung Kỳ, có phái tu Minh sư của một nhà ái quốc là đạo sĩ Trần Cao Vân (1866-1916). Kinh nhật tụng của phái này có hai câu:

*Con cầu Phật tổ Như lai,
Con cầu cho thấu Cao Đài Tiên ông .*

Đến khi Cao Đài truyền từ Nam ra Trung, tín đồ Minh sư mới nghiêm được lời tiên tri. Lối tu có cơ bút, thờ Tam giáo của Cao Đài lại phù hợp Minh sư nên các lão sư và đồng đảo tín đồ đã mau lẹ nhập môn, trong sự hân hoan là từ đây người nước Nam đã có đạo của dân tộc Việt Nam.

Sự xuất hiện của đạo Cao Đài ở Việt Nam, khởi nguyên từ đất Nam Kỳ, đã diễn ra trong một thời kỳ lâu dài. Riêng về thời kỳ tiềm ẩn, nhằm chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết cho đạo Cao Đài ra đời, có thể ấn định mốc thời gian khởi từ năm Canh Thân (1920) là năm lần đầu tiên vị môn đồ

đầu tiên của đức Cao Đài là ông Ngô Văn Chiêu được biết đến hồng danh Cao Đài trong một đàn cơ ở tỉnh Tân An. Khởi từ năm ấy, thời kỳ tiềm ẩn có thể coi như kết thúc vào cuối tháng 8 Bính Dần (tháng 9-1926), vì vào lúc đó, ông Lê Văn Trung đã cùng các đồng môn công bố tuyên ngôn chính thức về sự ra đời của đạo Cao Đài. Tuyên ngôn này thường được gọi đơn giản là *Tờ khai Đạo*.

Chú thích:

(*) Phần 4 và 5 của bài này được trích từ “**Lịch sử Đạo Cao-Đài thời kỳ tiềm ẩn 1920-1926**”, chương I “**Đất Nam Kỳ**”, của tác giả Lê Anh Dũng. Nguyên bài được đăng trên website:

www.thienlybuutoa.org

- [1] Huệ Lương, *Đại đạo Tam kỳ Phổ độ (Cao Đài giáo) sơ giải*. Sài Gòn: Nxb Thanh hương Tòng thơ, 1963, tr. 27.
- [2] Huỳnh Minh, *Gia Định xưa và nay*. Sài Gòn: 1973, tr. 203.
- [3] Nguyễn Trung Hậu, *Đại đạo căn nguyên*. Sài Gòn: 1957, tr. 9.
- [4] Nguyễn Trung Hậu, *Đại đạo căn nguyên*. 1957, tr. 9.
- [5] Vương Hồng Sển, *Sài Gòn năm xưa*. Sài Gòn: Nxb Khai trí, 1969, tr. 198.
- [6] Sơn Nam, *Cá tính của miền Nam*. Sài Gòn: Nxb Đông phố, 1974, tr. 108.

PHƯƠNG THUỐC TRỊ BÌNH CHAI GAN (*)

HOA-ĐÀ TIÊN-ÔNG

Nguyên nhơn gây ra chứng chai gan có nhiều:

1) Có nhiều người vì cuộc sống, phải làm việc ban đêm, nên đi ngủ rất trễ.

Theo nguyên lý tuần hoàn của huyết mạch thì mỗi ngày lúc 3 giờ sáng, máu nhứt định sẽ chạy đến gan. Người đi ngủ trễ thì vào giờ này máu không đủ sức để chuyển hành đến gan. Lâu ngày dài tháng hỏa can dâng cao mà làm cho chai gan.

1) TRƯỜNG HỢP THỨ 1:

10 giờ sáng ăn 30 hột nho khô. Trước khi ăn phải uống nửa ly nước hổi (có bọt khí gas). Uống xong rồi mới ăn 30 hột nho khô.

10 giờ tối, uống 1 lọ thuốc gan "Lưu khắc can" (hỏi tiệm thuốc bắc). Dùng hai thứ như vậy liên tục trong 10 ngày sẽ thấy công hiệu.

* * * * *

2) Có nguyên nhơn khác là người gặp nhiều chuyện buồn đồn dập, bị kích thích quá độ, không thể ngủ được mà sanh ra bệnh.

2) TRƯỜNG HỢP THỨ 2:

10 giờ sáng, ăn 1/2 miếng đu đủ thoa một chút mật ong.

10 giờ tối, uống 1 chén trà măng tây pha mật ong.

Cách pha chế như sau:

Lấy 10 cây măng tây loại trắng cho vào nồi với 2 chén nước. Nấu cho sắc lại còn 1 chén và pha với mật ong.

Dùng liên tục như vậy trong 10 ngày sẽ thấy công hiệu.

* * * * *

3) Lại cũng có nguyên nhơn khác do sự bi thương quá độ, nước mắt chảy quá nhiều mà sanh ra.

3) TRƯỜNG HỢP THỨ 3:

10 giờ sáng, ăn 30 quả nho tươi, bỏ bả, chỉ nuốt nước mà thôi. Nếu không có nho tươi, có thể thay thế nho hộp (dùng nước nho hộp được, phải bỏ hột).

10 giờ tối, uống trà hột xí muội pha với mật ong.

Cách pha chế như sau:

Lấy 50 trái xí muội ngâm nước sôi rồi gọt bỏ vỏ ngoài, chỉ lấy hột thôi. Cho hột vào nồi với 3 chén nước, nấu cho sắc lại còn độ 1 chén, để cho nguội mới thêm mật ong vào.

Uống như vậy liên tục trong 10 ngày sẽ hiệu nghiệm đặc kỳ..

* * * * *

4) Hay là bợm nhậu, vì uống quá nhiều rượu, gan hấp thụ quá nhiều tinh rượu mà bị chai gan. Bệnh này rất khó chữa. Người bị bệnh ngủ đến nửa đêm thường cảm thấy rất khát nước, phải thức dậy uống nước lạnh thì mới thấy dễ chịu.

4) TRƯỜNG HỢP THỨ 4:

4 giờ chiều, uống 1 lọ thuốc gan "Lưu khắc can".

10 giờ tối, uống 1 chén nước nho (có thể dùng nho hộp).

Dùng liên tục trong 15 ngày, công hiệu không tưởng tượng được.

Chú thích:

(*) Phương thuốc giản dị này do Đức **HOA-ĐÀ TIÊN-ÔNG** giáng cơ tại Thánh Hiền Đường Đài Loan ban cho, đã được chuyển dịch qua tiếng Việt và đăng trong cuốn "**Diệu Phương Cứu Đời hay Phép Trị Liệu Bằng Rau Quả**".

Truyện Đạo:**VUA A DỤC TRỞ VỀ VỚI PHẬT PHÁP**

Lúc Đức Phật còn tại thế, Ngài đã đem Chánh pháp phú chúc cho các vị quốc vương và đại thần, để sự truyền bá Phật pháp mau phổ biến.

Từ ngày Đức Phật diệt độ, nếu quan sát trong lịch sử Phật giáo, thì tại xứ Ấn Độ có vua A Dục thật hết lòng lo hộ trì Phật pháp.

Nay xin thuật sơ lịch sử của vua A Dục:

Nguyên vua A Dục là dòng dõi của A Xà Thế vương, thân phụ của Ngài tên là Tần Đầu Sa, thân mẫu thuộc phái Bà La Môn.

Khi Ngài còn nhỏ thì thân thể rất thô kệch xấu xa, nên vua cha chẳng thương yêu. Đến lúc Ngài thành nhân, thì oai dũng hơn người và võ nghệ xuất chúng.

Sau nhân có việc nội loạn tại thành Hữu Thị La, vua cha mới sai Ngài đi chinh phục. Khi đâu đó được bình yên, vua cha thấy Ngài có công lao nên phong làm Thái tử.

Cách ít lâu, vua Tần Đầu Sa thăng hà, thì Ngài kế vị, song tánh rất bạo tàn vô đạo, đến nỗi giết hết mất trăm người tội đại thần và kẻ thân thuộc.

Mùa xuân năm ấy tröm hoa đua nở, cảnh vật vui tươi, Ngài mới dẫn bọn cung nữ đi dạo khắp vườn hoa mà thưởng ngoạn. Khi ra ngắm cảnh vườn xuân, bọn cung nữ chỉ lo chơi giỡn và trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp thiên nhiên, chớ chẳng quây quần bên Ngài như lúc ở tại nội điện. Vua nổi giận, truyền bắt giết tất cả, rồi tức thì trở về cung, chứ không đi thưởng ngoạn nữa. Lúc ấy, toàn dân trong nước đều ta thán cho Ngài là một ông vua đại gian ác.

Đã vậy mà Ngài còn lập ra một chỗ gọi là: "Địa ngục ở trần gian", đặt tên là vườn "Ái lạc", ngoài thì sấp đặt cực kỳ tốt đẹp, nào là ao sen non bộ, cỏ quý hoa thơm, cũng như công viên, để cho nhân dân mặc tình đến đó mà thưởng thức giải trí.

Nhưng bên trong thì có non đào rừng kiểng, lò lửa vat dầu, và đủ các món khí cụ để hành hình người một cách ghê gớm.

Hễ người nào vào trong vườn Ái lạc đó, thì ngục tối bắt giam, rồi cứ hành hình. Còn những thế nữ ở trong cung mà cãi cọ xung đột với nhau, thì bắt đem vào cho chủ ngục phân xử. Thiệt là một cái thảm trạng thống khổ của nhân gian không kể xiết!

Khi ấy có một vị Tỳ kheo, nhân đi khất thực nơi thành Hoa Thị, vì chẳng thông thuộc đường xá nên lạc vào vườn "Ái lạc", nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài thì tốt đẹp lạ lùng, còn phía trong quả là một chốn địa ngục.

Thầy Tỳ kheo hoảng kinh, toan kiếm đường trở ra, ai ngờ bị ngục tối đón bắt lại. Thầy hết sức yêu cầu mà bọn ấy không dung thứ, nên thầy bèn khóc òa.

Chủ ngục thấy vậy liền hỏi: Thầy là người tu hành, sao mà sợ chết đến đỗi khóc như con nít vậy?

Thầy Tỳ kheo đáp:

- Tôi chẳng phải sợ chết mà khóc, vì sợ mất sự lợi ích cả một đời người của tôi, nên mới ai bi như thế?
- Sự lợi ích làm sao, thầy bày tỏ cho tôi nghe thử?

- Số là tôi mới xuất gia, chưa chứng đặng đạo quả. Tôi nghĩ lại thân người khó đặng, Phật pháp khó gặp, nay rủi sa vào chỗ ác địa này, thế nào cũng phải hủy mạng, thì còn đâu mà tu học nữa nên tôi mới khóc, chứ tôi đâu có sợ chết.

Thầy Tỳ kheo nói rồi, mới khẩn cầu với chủ ngục xin dung thứ cho thầy sống sót trong bảy ngày, rồi sẽ hành hình chặng muộn.

Chủ ngục thấy người tu, thì cũng động tâm, nên y theo lời của thầy xin mà đình lại bảy ngày mới toan hạ thủ.

Ngày đầu, thầy Tỳ kheo nhìn thấy cách hành phạt rất độc ác, nào là người phụ nữ thân hình tốt đẹp mà bị bỏ vào cối quết người thì xương tan thịt nát, xem rất ghê sợ; nào là bọn ca nhan sắc tuyệt vời mà cũng bị quăng vào lò lửa, đứa thì rút tay co cổ, đứa thì hả miệng nhăn răng.

Thầy Tỳ kheo thấy cảnh tượng ấy thì sanh lòng nhảm chán, mới nhớ **lời Phật dạy rằng**: “**Sắc lịch dịu dàng đường như bọt nhóm, dung y đẹp đẽ mà đâu còn hoài**”. Nhờ chổ dẫn chứng lời của Phật dạy đó mà thầy tỏ ngộ, dứt hết các điều tạp nhiễm, liền chứng đặng quả A La Hán...

Đến ngày thứ tám, ngục tối bèn bắt thầy đem bỏ vào chảo dầu, rồi chất củi mà đốt. Song khi lửa hạ và củi thành tro mà dầu trong chảo vẫn tự nhiên không nóng.

Chủ ngục thấy vậy nổi giận, đánh đập bọn ngục tốt, rồi hối đem củi cho nhiều và chụm thêm vào mãi mãi, nhưng đến khi xem lại trong chảo dầu thì thấy thầy Tỳ kheo ngồi kiết già trên hoa sen, xem bộ tự nhiên chặng hề lay động

chút nào cả. Chủ ngục hoảng kinh, lật đật đến tâu tự sự cho vua A Dục rõ.

Vua tánh nóng như lửa, khi nghe tin ấy liền tức tốc đi thẳng đến vườn Ái lạc.

Vua vào đến nơi, thì thấy thầy Tỳ kheo hiện thân lên hư không, biến đủ 18 phép thần thông, trên mình thì nước tràn lênh láng, phía dưới thì lửa cháy rần rần, ví như một hòn núi lớn ở giữa không gian vậy.

Vua A Dục đứng nhìn sững sốt một hồi, rồi tự nghĩ: “Mình với thầy Tỳ kheo này cũng đồng là loài người, cớ sao thầy lại đặng phép thần thông tự tại như thế, còn mình thì lo việc sát hại nhân dân, làm việc đại ác!”.

Vua nghĩ như thế nên vội vàng quỳ xuống bạch với vị Tỳ kheo ấy rằng: “Ngửa mong Thánh giả chiểu cố đến tôi, xin hạ xuống nơi đây, tôi nguyện từ rày về sau bỏ dã làm lành mà quy y với Ngài”.

Thầy Tỳ kheo đáp:

- “Hay thay! Hay thay! Nay đại vương đã tự hối mà quy đầu Tam bảo, thì sẽ đặng phước đức vô cùng và hân hạnh cho dân chúng biết bao”.

Thầy Tỳ kheo nói xong, liền dùng thần lực của mình mà trở về tịnh xá.

Khi vua A Dục đã quy y theo Phật rồi, thì trong lòng hân hoan vô cùng, định sửa soạn trở về cung. Bỗng người chủ ngục đến tâu: “Khi Đại vương lập ra cảnh “Nhân gian địa ngục” này, có ra lệnh hễ ai vào đây thì không cho ra. Tôi đã thọ mạng rồi, nên không dám cãi. Còn Đại vương là bức thiên tử cũng phải nhất ngôn mới được”.

Nghe chủ ngục nói như thế, vua A Dục mới hỏi: “Cứ theo lời của nhà ngươi nói đó, thì bây giờ nhà ngươi muốn giết ta hay sao?”

Chủ ngục đáp: “Quả như lời của Đại Vương đó, thì mới đúng với quân lệnh”.

Vua A Dục liền hỏi lại chủ ngục: “Vậy khi ban sơ tạo vườn Ái lạc này, nhà ngươi với quả nhân ai vào đây trước?”

Chủ ngục thưa: “Tâu Đại vương! Tôi vào đây trước”.

Vua nghe đáp như vậy, tức thì truyền cho ngục tốt áp lại bắt chủ ngục bỏ vào chảo dầu, đồng thời ra lệnh phóng hỏa đốt hết cả vườn Ái lạc.

Từ đấy về sau, vua bỏ hẳn các điều dữ mà làm những việc lành, và tâm tánh hết sức từ bi nên kẻ thời nhơn đồng ca tụng là Đạt Ma A Dục Vương (ông vua hiền lành).

Sau lại nhờ đức Uưu Ba Cúc Đa (Tổ thứ tư) giáo hóa thêm, nên vua càng tín ngưỡng Phật pháp hơn nữa, chính vua đã phái 256 vị Cao tăng đi khắp trong xứ để truyền bá Phật giáo...

THIỆN DỤNG

(Trích trong "Truyện cổ Phật giáo" tập 1)



TIẾNG NÓI TRI ÂM

Lê Anh Dũng

Bá Nha nước Tống chơi đàn tuyệt giỏi, thường phàn nàn thiên hạ không ai thưởng thức được tiếng đàn của ông. Một lần đi sứ nước Sở, trở về đến sông Hầm Dương, trăng thanh gió mát hữu tình, Bá Nha cho quân ghé thuyền vào bờ, đem đàn ra khảy. Nửa chừng đàn đứt dây. Đoán có người rình nghe trộm, Bá Nha sai quân lính lên bờ lục soát, bắt được người đốn cùi là Tử Kỳ.

Tử Kỳ thanh minh rằng ông không phải quân bất lương, chỉ tình cờ nghe tiếng đàn quá hay nên dừng chân thưởng thức. Bá Nha hỏi: Hồi nãy ta đàn bản gì? Tử Kỳ đáp: Thưa quan, là bản Khổng tử khóc Nhan Hồi.

Bá Nha giật mình, trân trọng mời Tử Kỳ xuống thuyền. Nắn phím so dây, Bá Nha vừa đàn vừa nghĩ tới cảnh non cao. Tử Kỳ tóm tắt: Tiếng đàn ngài cao vút, tâm chí ngài vòi voi tại núi cao (*Nga nga hồ chí tại cao sơn*). Khi Bá Nha chuyển ý, nghĩ đến cảnh nước chảy. Tử Kỳ tán thán: Tâm chí ngài cuồn cuộn như nước chảy (*Dương dương hồ chí tại lưu thủy*).

Bá Nha vô cùng sung sướng, bởi vì Tử Kỳ chỉ cần nghe tiếng đàn mà biết rõ tâm chí của mình. Không nệ kẻ là quan thượng đại phu, người chỉ là ông tiêu kiếm cùi, Bá Nha kết bạn với Tử Kỳ. Do tích này, hai tiếng *tri âm* được dùng để nói về những người hiểu thấu bụng dạ nhau, dù có thể chưa biết mặt, chưa quen nhau.

Giả Đảo (788-843) đời Đường khổ công làm thơ, trong ba năm được hai câu tâm đắc, rồi không khỏi cảm khái:

*Nhị cú tam niên đắc,
Nhất ngâm song lệ lưu.
Tri âm như bất thường,
Quy ngoại cố sơn thu.*

Lê Anh Dũng dịch:

*Ba năm làm được hai câu,
Một lần ngâm để rơi chau đôi hàng.
Tri âm như chẳng hiểu chàng,
Quay về núi cũ nambi tràn với thu.*

Người bình dân cũng thèm có bạn tri âm. Ca dao Việt Nam có câu:

*Mông mêm góc biển chân trời,
Biết trong thiên hạ ai người tri âm?*

Như vậy, diễm phúc to lớn là có tri âm. Thiếu tri âm là một thiệt thòi, trống vắng không gì bù đắp.

Từ khi ra đời tới nay, qua ba phân tư thế kỷ, có một điều hy hữu thế gian là tình tri âm không hề thiếu vắng trong đạo Cao Đài. Người tín đồ mặn mà với Đạo đều cảm nhận rất rõ ràng tâm hồn mình hầu như luôn luôn được nhuần gội một tình tri âm thiêng liêng băng bạc mà sâu sắc.

Mắt phàm không thấy được hình bóng các đấng Thiêng liêng qua ngọn linh cơ; chỉ có lời thanh cao giọng bỗng trầm truyền ra từ phương tiện trung gian là đồng tử. Vậy cớ sao nghe thấu tâm can, nghe lòng rưng rưng xúc động.

Khi những âm thanh ấy được tái hiện bằng nét chữ trên trang giấy, người đọc thánh giáo thánh ngôn tuy vẫn không nhìn thấy bóng dáng Ông Trên, mà cớ sao rất dễ chạnh lòng, để cho nét chữ bỗng nhoè theo làn nước mắt.

Trước đây 25, 26 năm, có kẻ thanh niên chưa biết đạo Cao Đài là gì, tánh ham văn chương, mê đọc sách. Thấy vậy, một người bạn cùng trường bèn cho mượn quyển *Đại thừa chọn giáo*. Đó là nhân duyên khiến cho kẻ ấy mon men tiếp cận với đạo Cao Đài.

Kẻ ấy đọc say mê, được hơn 20 trang thì tới đoạn đức Cao Đài dạy:

"Nên hội Tam giáo Công đồng, Thầy lập tờ doan thệ, đem Đạo mẫu phổ hóa, độ tất cả dám quần sanh."

"Nếu các con chẳng chịu tu hành, không bỏ dở làm lành, Đạo không thành, Thầy nguyện không trở về ngôi vị cũ."

Tuy chưa biết ông Cao Đài là ai, tự dung đọc tới đó thì cả người hắn nổi gai ốc, nước mắt tuôn trào mà không làm sao giải thích được lý do. Và cũng kể từ buổi đó, dù chưa nhập môn và cũng chưa hề đặt chân tới bất kỳ một thánh thất nào, trong thâm tâm hắn đã tự coi mình là môn đệ Cao Đài rồi.

Những trải nghiệm tương tự như thế chắc chắn không lạ gì với người tín đồ Cao Đài. Đó cũng là một tình cảm thiêng liêng, đến nhẹ nhàng tự nhiên, âm thầm kín đáo, mà chứa chan và thầm thía biết bao nhiêu!

Đạo sử xây bàn của Nữ đầu sư Hương Hiếu chép thánh giáo ngày 23.10 Bính dần (27.11.1926). Bấy giờ tiền bối Nguyễn Ngọc Thơ đang lo làm thánh tượng Thiên nhãn. Đức Cao Đài dạy: “*Thơ! Con làm thánh tượng vậyặng, con phải tính thế in cho nhiều một lần thì giá rẻ chút ít nghe.*”

Không rõ tiền bối Nguyễn Ngọc Thơ bộc bạch điều chi mà đức Cao Đài dạy tiếp rằng: “*Đặng con. Thầy biết một điều là trong hàng em út các con đều là phần nghèo; một đồng nó đỡ một đồng nghe con.*”

Chuẩn bị cất Tòa thánh Tây Ninh, tại chùa Gò Kén ngày 27.01 Đinh Mão (28.02.1927), đức Lý Giáo tông vẽ họa đồ thiết kế một kiến trúc hết sức toát, cho thật tương xứng với tầm cõi của đạo Cao Đài trong tương lai xa như thiên cơ đã định. Chỉ riêng cái nền mà đã “cao từ đất lên thêm 9 thước Lang Sa”. Một đòn cơ sau đó đức Cao Đài dạy tiền bối Nguyễn Ngọc Thơ rằng: “*Thầy chẳng dành. Thảng như tốn kém nhiều, các con coi theo họa đồ tính làm theo thước mộc [1], nghe à.*”

Dù thế, ngày 07.02 Đinh Mão (08.3.1927), tại chùa Gò Kén, tiền bối Nguyễn Ngọc Thơ vẫn xin đắp nền Tòa thánh cao 9 mét, thì Thầy dạy: “*Tốn kém nhiều lăm con ơi!*”

Sau đó, đức Lý Giáo tông về dạy: “*Cười... Họa đồ của Lão, Chí tôn chê và trách rằng hao phí vô nền nặng lăm. Chí tôn sửa lại...*”

Đọc sử đến đây mà thương. Một ông Trời làm Chúa tể cai quản khắp vũ trụ càn khôn nhưng vẫn lo lắng nêu gương tiết kiệm cho môn đệ. Tiết kiệm đến từng đồng. Và hiểu ra, khi đức Cao Đài dạy *Thầy là cơ thể của thương yêu* thì đó không hề là lời nói trừu tượng, hoa mỹ.

Người hành đạo biết nhớ học gương tiết kiệm của Thầy thì có thể răn lòng, có thể tinh táo tránh xa mọi hà lạm tiền bạc của nhơn sanh...

Trở lại với sự cảm thụ thánh giáo. Người tín đồ có thể nhận biết rõ tình thương yêu của các đấng Thiêng liêng mỗi khi lòng rưng rưng theo dòng thánh giáo.

Tại sao thế? Phải chăng vì có một mối tri âm tương thông nối kết, nên mọi phân cách giữa hai cõi sắc tướng và vô vi đều được nhiệm màu hóa giải? Đức Cao Triều Phát dạy (1967):

*Hiển u tuy có cách nhau xa,
Tình nghĩa thiêng liêng vẫn mặn mà.
Trách nhiệm điểm tô nền Đại đạo,
Cũng đồng con quý của Trời Cha.*

Lời dạy này cho hiểu thêm ý nghĩa hai chữ *đạo mạch*. Huyết mạch liên kết những người cùng một dòng tộc với nhau. Đạo mạch không những liên kết tín đồ với tín đồ mà còn liên kết người trần mắt thịt với các đấng Thiêng liêng cõi thượng trong cùng sứ mạng hoằng giáo kỳ Ba.

Do đạo mạch mà tiên thánh vẫn xem kẻ phàm trần là anh em. Đức Ngô Minh Chiêu dạy (1967): “*Thật ra trước đấng Chí tôn, chúng ta tất cả là anh em.*”

Do đạo mạch mà đức Bạch Liên Tiên trưởng (Phan Thanh) đã gọi kẻ phàm trần là *cố hữu* (bạn cũ). Đức Tiên trưởng dạy (1967): “*Tuy là kẻ dương gian, người tiên cảnh, tình bạn thuở nào nay vẫn còn lưu luyến, và trách nhiệm cũng hòa đồng như nhau.*”

Có lần đức Mẹ hỏi làm sao có thể nghe được âm thanh của cây địch không lổ hay âm thanh của cây đàn không dây. Câu hỏi giống như một công án thiền. Tùy sự tu học bản thân, mỗi người có một kiến giải khác nhau. Riêng trộm hiểu, âm thanh của cây địch không lổ hay của cây đàn không dây là *âm thanh của vô thanh*. Không thể nghe bằng tai mà phải nghe bằng tâm. Tiếng nói của Thầy, Mẹ và các đấng Thiêng liêng qua ngọn linh cơ cũng vậy. *Chỉ có nghe và hiểu bằng tâm thì tri âm mới gấp tri âm.*

Đối với Cơ quan Phổ thông Giáo lý, thánh giáo của các Tiên bối khai Đạo là một dòng tri âm rất đặc biệt.

Thành lập đầu năm 1965, Cơ quan là bộ máy sau cùng của Đạo. Ngay mấy năm đầu tiên, các Tiên bối khai Đạo

thường xuyên trở lại cõi trần ban trao lời chúc tiếng ngọc, và lúc nào cũng gieo vào lòng người sau những tâm tình rung cảm thiết tha, un đúc cho đàn em hoài bão của cả một thế hệ tiên nhân quá vãng.

Giữa các bậc Tiên khai và đàn em hậu hĩnh như không có một khoảng cách. Một phần vì thời gian hành đạo của các ngài tính cho tới nay cũng chỉ trong vòng ba phần tư thế kỷ. Tâm tư và hành trạng các ngài lúc còn tại thế có lẽ ở một mức độ nào đó cũng không quá đỗi khác biệt so với tâm tư và hành trạng lối đàn em thời đại bây giờ.

Những khi trở lại trần gian qua ngọn linh cốt, các Tiên khai dành rất nhiều thời gian kết liên tình đạo mạch, đỗ nâng, rèn đúc tâm chí can trường thiết thạch cho lớp lớp đàn em tiếp nối. Mỗi vị một cách, mỗi vị một nét tâm tình. Hoặc nhắc sứ mạng hoằng giáo độ nhân, nhắc căn kiếp khi xưa, nhắc lời đại nguyện, nhắc đạo nghiệp sinh thời. Hoặc bày tỏ nỗi ưu tư trước sứ mạng còn dài mà biếtẬt trong ai gánh vác...

Tiếp pháp Trương Văn Tràng quy thiên tháng 02.1965, thọ 73 tuổi. Sau đó trở về hội ngộ (1966), ngài tỏ lòng thông cảm với đàn em về nỗi buồn ly biệt:

*Kẻ ở người đi gẫm cũng buồn,
Xót xa mỗi phận mỗi vai tuồng...*

Đức Đoàn Văn Bán bày tỏ (1967):

*Nhin huynh dệ lòng thương và đau như cắt,
Ngó anh em rồi lệ mắt bỗng rưng rưng.
Muốn viết luôn, tay lại ngập ngừng...*

Ngài Phan Thanh rời quê hương Việt Nam sang Anh truyền đạo (1951); rồi qua Pháp phổ hóa đạo Thầy (1952), nhưng định mệnh an bài, ngài quy thiên ở Paris, dở dang chí

lớn. Mười lăm năm sau trở lại trần gian, đức Phan Thanh tỏ rõ nỗi niềm:

*Non nước xa vời cảnh Á Âu.
Vì thương dân đạo mới đương đầu.
Trùng dương bao nê dòng thương hải,
Muôn dặm sá gì cuộc bể đâu.
Chí dốc hoằng dương cơ chánh giáo,
Lòng mong quảng bá pháp siêu mầu.
Hay đâu định mệnh bao nhiêu đó,
Kẻ ở người đi cũng tủi sâu.*

Tiên thánh là các đấng không còn bị thất tình lục dục chi phối, tác động. Nên sẽ không khỏi có người thắc mắc khi thấy trong thánh giáo Cao Đài vẫn có chỗ dành cho những giọt lệ, cho nhớ thương, buồn tiếc, xót xa...

Thực ra, xét cho kỹ, những tình cảm ấy rất thanh cao, thánh thiện, vì đó là tình cảm gắn liền với sứ mạng kỳ Bá cứu thế.

Các Tiên khai Đại đạo, sinh thời mỗi vị một sở trường, mỗi người một địa phương hoằng giáo, tâm tư các vị có thể cũng không tránh khỏi một nỗi niềm riêng. Nhưng sau khi rũ bỏ xác phàm, từ cõi thương trở về phàm giới, các đấng đều chung một tiếng nói, đều san sẻ chung một tấm lòng. Trong đó, có nỗi luyến tiếc phải trả bỏ xác phàm quá sớm. Sớm không phải vì so với tuổi tác, mà sớm vì đạo nghiệp dở dang.

Quy thiên (1941) ở tuổi 66, khi trở về đức Đoàn Văn Bán bày tỏ (1967):

*Buồn là buồn chưa làm nên đạo nghiệp,
Thương là thương số kiếp chẳng cho thêm...*

Quy thiên (1951) năm 71 tuổi, buổi trùng lai đức Nguyễn Ngọc Tương thổ lộ (1967):

*Thương vì nhục thể sờm tiêu tan,
Đạo nghiệp dành cam chịu dở dang...*

Quy thiên (1934) ở tuổi 59, sau tám năm liên tục hành đạo, đến lúc tái ngộ đàn em đức Thượng Trung Nhựt không giấu nỗi ngậm ngùi (1970):

*Gánh đạo vừa mang được nửa đường,
Éo le lại gấp phải vô thường.
Bao nhiêu chí cả chưa thành tựu,
Tiên cảnh hồng trần mãi vấn vương.*

Ngài Lê Kim Ty bình sinh mải bôn ba, dãi dầu với Đạo, từng chịu cảnh tù đày nơi rừng sâu nước độc. Quy thiên (1948) ở tuổi 57, ngài vẫn không thể vui hưởng cảnh nhàn. Đầu xuân Bính ngọ (1966), mượn ngọn linh cơ, đức Lê Kim Ty tâm tình:

*Nay về chốn tiên tòa cảnh cũ,
Tệ huynh nào vui thú chi đâu.
Nhiệm vụ xưa mấy lúc dãi dầu,
Chưa thành đạt lòng này còn luyến tiếc.*

Đạo nghiệp tiền nhân dở dang không phải vì người xưa thiếu kế hoạch hay chưa dốc sức dốc tài. Trái lại, đó là một lẽ huyền vi của cơ Trời máy Tạo.

Quy thiên (1959) ở tuổi 70, mười năm sau có lần trở về (1968) đức Phạm Công Tắc đã phân tò cho đàn em hiểu phần nào nỗi éo le đó:

*Những việc xưa đã sắp bày,
Nhưng chưa tiện nói để ai hay.*

*Trớ trêu con Tạo chia đôi ngả,
Đạo nghiệp linh đình đến nỗi này.*

Ngài dạy tiếp: "... bao nhiêu sứ mạng đã sắp bày, bao nhiêu kế hoạch đã định sẵn, chỉ chờ thời gian tuần tự tiến hành. Nhưng than ôi! Lòng người thời vậy mà thời cơ chưa được vậy! (...) Cơ đạo lúc bấy giờ luôn luôn ứng phó xoay trở với bao nhiêu áp lực từ bên ngoài đưa đến. Dầu tài cán đến bực nào cũng không làm sao tiến hành cho kịp lúc."

Với dòng thánh giáo chỉ bày triết lý cao siêu, con đường tu tâm dưỡng tính, phương pháp thiền định giải thoát, v.v... đạo Cao Đài có điểm chung đồng với các tôn giáo khác. Nhưng với dòng thánh giáo chở chuyên tâm sự người xưa như dẫn trên, hầu như không một tôn giáo nào khác có được phong cách truyền đạo đặc đáo, hy hữu thế này.

Thử hỏi, tại sao các Tiên bối lại nhiều phen nhọc công trở lại cõi trần để giải bày nỗi lòng? Câu trả lời có thể tìm thấy qua lời dạy của đức Thượng Trung Nhựt và đức Ngọc Lịch Nguyệt (1967):

"Lời thành thật Tiên huynh nói đây để các em hiểu cho các anh, dầu được về nơi cõi thương, nhưng cũng vẫn hành đạo trong sứ mạng của mình. Tiên huynh mong rằng lời nói hôm nay các em hãy xem là tất cả tấm lòng ưu ái của các anh đối với các em nơi cõi thương."

Cụ Cao Triều vì tuổi già, bệnh nặng, 2 giờ chiều ngày 09.9.1956 đã quy thiên tại Hà Nội. Xác phàm cụ gởi lại miền Bắc, lúc đầu ngay tại Hà Nội, rồi dời ra tận nghĩa trang Yên Kỳ, xã Bắc Đạo (tỉnh Hà Tây). Từ đó, chơn linh của đức Cao Triều gióng ruồi khắp nơi, góp sức vô vi vào sứ mạng Cao Đài. Đức Cao Triều dạy (1966):

*Thân xác gởi dặm trường quan ải,
Hồn linh còn đi lại các nơi.
Để lo xây dựng đạo Trời,
Chờ cơ hội đến chờ thời phục hưng.
Dem giáo lý phong thuần mỹ tục,
Cho muôn dân hưởng phút thanh nhàn.
Cho người đừng tưởng trái ngang,
Đời đời đạo đạo mà toan nghĩ làm.*

Bằng cách thở lộ nỗi niềm như vậy, các Tiên bối khai Đạo đã gieo ý thức hành đạo cho đàn em tiếp nối. Lớp người sau mỗi năm nhìn lại đời mình, tuổi tác chồng chất, sức khoẻ hao mòn, càng gẫm suy lời các Tiên bối ắt càng lo sợ rằng bản thân mình vẫn chưa biết tận dụng hữu hiệu những ngày trân thế để hành đạo cho hiệu quả rốt ráo.

Các Tiên bối ôn lại chuyện cũ, bộc bạch can tràng đều nhằm định hướng cho đàn em trên đường hoằng giáo, trong đó có cả phần giúp đàn em rút tinh kinh nghiệm của những người đi trước. Đức Cao Triều Trực dạy (1970):

"Trong tình bạn đạo, gặp lại nhau, không thể không ôn lại những gì diễn tiến từ dã vãng đến hiện tại, những nỗi buồn vui bại thành trên bước đường hành đạo, để giúp đỡ cho nhau những kinh nghiệm sống. Âu đó cũng là bốn phận của người đi trước. Có chỉ bảo cho nhau để lớp người sau biết những gì cần phải tránh, để làm vốn liếng thực hiện đại chí của bực hướng đạo, làm sao cho đúng với tôn chỉ khai đạo mà đức Chí tôn đã định, để hoàn thành sứ mạng thế Thiên hành hóa và cũng để khỏi ân hận nuối tiếc như lớp người đã đi qua trong quá khứ."

Nhớ lại những năm 20 của thế kỷ 20. Việc các Tiên khai tuân theo lời dạy của đức Chí tôn qua huyền cơ diệu

bút là một sự kiện rất hy hữu. Như ngài Ngô Văn Chiêu, đang còn trong chốn quan trường, đang còn phải ràng buộc với các quan hệ giao tế xã hội của giới thượng lưu, thì bất ngờ mùng 1 Tết Tân Dậu (1921), đức Cao Đài Tiên ông giáng cơ dạy: "Chiêu, tam niên trường trai."

Ngài Ngô vâng lời, chẳng phải chỉ ba năm mà là ăn chay luôn từ buổi đó cho đến khi quy thiên (1932). Điều gì đã khiến ngài trọng tuân theo lệnh dạy? Nếu giải thích bằng đức tin thì e rằng cũng chưa đủ.

Các ngài Cao Quỳnh Cư, Phạm Công Tắc, Cao Hoài Sang ngày 30 tháng 10 Ất Sửu (15.12.1925) tuân lệnh đức Cao Đài, ăn mặc áo dài khăn đóng chỉnh tề, cùng ra hết ngoài sân mà quỳ giữa chốn đông người qua lại, để vọng thiên cầu đạo. Đã thế, ông Bồng Dinh còn đứng sán một bên, ngâm nga thơ phú... Một việc làm vô cùng khác thường trước mắt thế nhân, tránh sao không lôi cuốn nhiều kẻ hiếu kỳ! Năm ấy ngài Tắc, ngài Cư đang tuổi 36, 38; còn ngài Sang thì chỉ mới là một thanh niên 25 tuổi.

Người ta ai mà chẳng có lòng hổ ngươi, mắc cở. Vậy thì ba con người trẻ tuổi đêm hôm ấy chắc chắn cũng phải hết sức nhẫn lòng để thi hành trọng vụn lệnh dạy của Thầy.

Nhiều năm về sau, ngày rằm tháng 8 Kỷ Sửu (1949), chính Hộ pháp Phạm Công Tắc hồi tưởng lại đêm hôm ấy, đã chân thành thở lộ: "... không còn biết vị kỷ nhục nhã chi hết, giữa khoảng đường nơi chầu thành Sài Gòn thiên hạ tấp nập, mà đức Chí tôn buộc phải quỳ ngoài đường dựa bên lề ấy, quỳ dặng cầu nguyện xin đạo cho chúng sanh. Tôi nghiệp thay, Ngài thử thách cho đến nước..."

Việc làm của ba vị Cao, Phạm năm xưa chắc chắn cũng không thể chỉ lấy đức tin mà giải thích.

Ngài Trần Đạo Quang và các vị Thái lão sư khác của đạo Minh Sư đang ở vào vị trí trên là Tổ dưới là các ngài; thân phận là lãnh tụ tinh thần của hàng ngàn đệ tử, làm chủ nhiều cảnh chùa, vinh dự to lớn đến thế, vậy mà chỉ một ngọn cơ, chỉ một lời vô hình chỉ dạy, các ngài lãnh đạo Minh Sư lập tức bỏ hết quyền lực, ngôi vị tôn quý để trở thành tín đồ Cao Đài, chịu ngang hàng với những người có khi tuổi đời còn kém hơn các ngài, công phu tu luyện và tri thức kinh điển có lẽ cũng còn non hơn các ngài ít nhiều.

Việc làm của các ngài Thái lão sư ngày trước cũng không thể chỉ lấy đức tin mà giải thích.

Nếu đức tin không đủ giải thích, thì điều gì đã khiến cho những người có địa vị trong xã hội, có chức quyền trong tôn giáo dễ dàng gạt bỏ hết lòng tự tôn vị kỷ và sỉ diện cá nhân để tuân lời dạy vô vi qua ngọn linh cơ? Phải chăng đó là *tiếng gọi thiêng liêng từ trong tiềm kiếp?*

Có lẽ là như thế. Hai vị Tiên khai là Thượng Trung Nhựt và Ngọc Lịch Nguyệt phân giải (1967):

“Các em ôi! Chúng Tiên huynh đã trải qua nhiều tiềm kiếp trong hai thời kỳ lập đạo, đem đạo độ đời. Đến Tam kỳ ân xá, chúng Tiên huynh cũng xuống hồng trần, phải mang xác phàm hóa độ người đời nơi đất Việt Nam. Chúng Tiên huynh đã trải qua biết bao nhiêu lúc thăng trầm bĩ thoái, trở ngại khó khăn, vào khám ra tù, lưu vong đất khách, hy sinh để tiếp nhận sứ mạng lập nền Đại đạo Tam kỳ Phổ độ từ năm Bính dần cho đến ngày cởi bỏ xác phàm, rũ sạch những oan khuên nghiệp chướng.”

Các Tiên khai hé lộ cho biết các ngài chính là nguyên nhân tá thế để làm sứ mạng kỳ Ba. Các ngài là lớp tiên phong được đức Chí tôn phân công cho xuống trước để mở đường vạch lối sẵn cho đoàn người phía sau tiếp bước. Khi

tiết lộ nguyên căn của mình, các Tiên bối cũng nhân đó mà nhắc đàn em hậu tấn nhớ lại nguyên căn của mỗi người.

Năm 1966, đức Thiện pháp Nguyễn Bửu Tài cho biết đàn em các ngài sở dĩ có duyên với đạo Cao Đài chính vì xưa kia đã có một lời nguyệt với đức Chí tôn:

*Ngôi xưa em có nhớ cùng chặng,
Trước điện Linh Tiêu đã nguyệt rằng;
Di xuống trần gian y thánh chỉ,
Cứu đời dụng đạo để làm căn.*

Từ Thượng đế ra đi, nguyên căn lớp lớp bước vào trần gian. Lẽ ra cũng sẽ có lớp lớp nguyên nhân quay về với Thượng đế, như lời Thầy dạy:

*Một sứ mạng Thầy dành hai ngõ,
Một ra đi, một trở lại Thầy...*

Nhưng than ôi! Đã nhiều mà về ít. Bởi vì trần gian là một trận đồi, là một mê cung thừa sức cầm chân nhiều nguyên nhân hết kiếp này sang kiếp khác.

Một tiên bối Cơ quan Phổ thông Giáo lý là đức Bảo pháp Chơn quân Huỳnh Chơn. Ngài nguyên là bồng lai tiên tử, cũng nằm trong số phận éo le đó. Tới chừng trở về được cõi thiên rồi, trong một lần thăm lại đàn em, nhớ lại những kiếp người đã qua mà ngài không khỏi ngậm ngùi than thở:

*Cho hay cảnh giới hữu tình,
Men đời chưa thấm mà mình đã say. [2]*

Vì thế, bằng kinh nghiệm của người đi trước, để giúp đàn em tỉnh ngộ trước men say cõi tục, đức Thiện pháp Nguyễn Bửu Tài vừa nhắc cho nhớ ngôi xưa vị cũ vừa cảnh tỉnh lớp người sau đừng phí uổng kiếp sống tại trần để khỏi lỡ làng đại nguyện:

*Căn bản nay còn có nhớ không?
Hay là vì bận chuyện bao đồng?
Thê nhi, sự nghiệp, cùng chung đindh,
Sớm tối nha môn mãi chạy rong.
Chạy rong càng lúc lại càng xa,
Quên lẩn bên lưng một kiếp già.
Sức mỏi, lực cùng còn lẩn quẩn,
Hơi tàn rồi phải dọa trầm kha.*

Mấy mươi năm trôi qua, thánh giáo của các Tiên bối ban trao có rất nhiều, có thể kết thành tập dày dặn, với biết bao thơ văn chữa chan, phong phú. Dù dạy vào thời điểm nào, dù giáng cơ ở địa phương nào, dù giảng về một chủ đề nào, thì tất cả cùng có chung một xuyên suốt là *nỗi ưu tư nặng lòng về tương lai nền Đạo*.

Các Tiên bối là người đã khai hoang, đã ướm trồng lên những thân cây cho mảnh vườn Đại Đạo. Người làm vườn tuy đã trao lại cho người sau tiếp tục ướm trồng, vun tưới nhưng không phải vì thế mà coi như đã xong phần trách nhiệm của tiên nhân.

Nguyễn Công Trứ ngày xưa còn có thể mơ ước kẻ sĩ sẽ có ngày “*nợ tang bồng trang trắng vỗ tay reo*”. Nhưng các Tiên bối khai Đạo dù đã trở về tiên cảnh vẫn chưa thể vỗ tay reo thanh thản.

Trước thực trạng chông chênh của nỗi đau tình đời, đức Thượng Trung Nhựt và đức Ngọc Lịch Nguyệt cùng chung lời tha thiết (1967):

“*Các em ôi! Các sứ mạng đến trần gian ngày nay phải chịu trọng trách ở những danh từ chi phái, tịnh thất, nào phải đột nhiên mà có đâu. Nhưng có để cùng hút nhựa sống của thân cây hầu đơm bông trổ trái; mà cây có đầy nhựa*

sống để nuôi cành lá là do sự chăm sóc, vun tưới, giữ gìn của kẻ làm vườn. Hỡi các em! Ai chăm sóc? ai gìn giữ? ai vun quén? mà chúng Tiên huynh cùng các em lầm lúc cùng mang một trạng huống đau lòng.”

Những lời hỏi ai thiết tha ấy cũng là lời đức Cao Triều Phát từng hỏi:

*Tuy Tệ huynh nay đã khuất bóng,
Nhưng lòng còn xúc động tình thâm.
Thế gian bao ngõ thăng trầm,
Cái cơ nghiệp cũ ai cầm vững cho?*

Một lần khác, Tiên bối Cao Triều cũng hỏi:

*Nghìn xưa đó, tuổi tên ai đó?
Hiện giờ đây đã có ai đây?
Đứng ra xây dựng đạo Thầy,
Bằng lòng hy hiến, bằng dây hòa đồng?*

Sinh thời là Bảo đạo chưởng quản Hiệp thiên đài Tòa thánh Hậu Giang, ngài Cao Triều Phát quy thiên (1956), rồi đúng mươi năm sau (1966), Tiên bối trở về, tỏ lời tâm sự:

*Tệ huynh hổ phận mình Chưởng quản,
Công chưa thành chưa đáng công phu.
Còn đây sứ mạng vận trù,
Tương lai hỏi có mịt mù hay chẳng?*

Ưu tư vì tương lai nền Đạo, gởi gắm niềm tin vào vào đàn em tiếp nối, các Tiên bối khai Đạo luôn luôn dành những lời yêu thương, động viên, nâng đỡ tha thiết, chân tình. Đức Cao Triều Tiên bối dạy (1971):

“*Tiên huynh đã đi qua, chiếc bóng đã nằm xuống. Nhưng tinh thần của Tiên huynh mãi mãi theo gót chân của các em mà đi vào ánh sáng đạo, vào bóng tối của trần gian.*”

Là người yêu nước, nói tới sứ mạng vô cùng vẻ vang mà Thượng đế ban trao cho dân tộc được chọn, những lời dặn dò tâm huyết của đức Cao Triều Tiên bối bao giờ cũng mang mặc tình dân tộc nghĩa nước non, gắn liền với mối đạo đã sinh ra từ đất nước Việt Nam (1971):

“Các em là những con người Việt, những thoi vàng được trui luyện trong lò lửa của chiến chinh, của ly loạn. Giá trị đang chờ đợi các em. Tiên huynh chỉ là một vang bóng của các em trong quá khứ, một hùng khí của các em trong tương lai. Hãy gắng lên các em! Cơ hội cứu thế kỳ Ba bỏ qua chắc không bao giờ gặp lại.”

•

Trở lại với chuyện Bá Nha, Tử Kỳ. Chia tay nhau, một năm sau Bá Nha mới có dịp trở về bến Hàm Dương thăm bạn. Than ôi, Tử Kỳ đã ra người thiên cổ! Bá Nha đau đớn tìm đến tận mộ vĩnh biệt Tử Kỳ, rồi đập vỡ cây đàn, bởi vì đã mất bạn tri âm thì còn biết đàn cho ai nghe nữa!

Ở Việt Nam, đầu thế kỷ 20, Nguyễn Khuyến cũng vậy. Bạn tri âm qua đời, ông không muốn làm thơ nữa, thở than trong bài *Khóc bạn*:

*Câu thơ nghĩ dấn do chẳng viết,
Viết đưa ai, ai biết mà đưa?*

Lấy tình đời tri âm mà xét tình đạo tri âm. Vắng bóng tri âm, người trần gian còn tiếc lời tiếc lẽ đến mức như thế, hà huống là thánh tiên, trời phật. Cho nên, càng ngẫm nghĩ lại càng giật mình và càng vô cùng cảm kích. Bởi vì một khi Ơn Trên, một khi các vị Tiên bối khai Đạo còn tiếp tục ban trao lời chúc tiếng ngọc, còn tin yêu gởi gấm can tràng, khuyến nhủ thiệt hơn, ấy là các đấng còn kỳ vọng khách

trần là kẻ tri âm, là người biết lắng lòng để nghe rồi hiểu và hành theo thánh giáo.

Tri âm... Đó chính là lòng kỳ vọng của người xưa, của đức Cao Triều Tiên bối:

*Nay Tệ huynh được về hội ngộ,
Gởi dỗi lời chứng tỏ tri âm.
Hậu Giang một mối cơ cầm,
Xin đem gởi gấm đạo tâm giữ gìn.
Cơ quan đạo trung minh chánh giáo,
Nối tiếp người gây tạo tương lai.
Cùng trong con cái Cao Đài,
Kẻ u người hiền thi tài làm nên.*

Lắng nghe tiếng nói tri âm chứa chan hoài bão ấy, xin nguyện cầu cho càng ngày càng có thêm thật nhiều người con Áo trắng xứng đáng là tri âm đích thực của các đấng Thiêng liêng Tam kỳ Phổ độ.

Lê Anh Dũng
(08.4.2001)

* * *

[1] Thước mộc = 0,425 mét, chưa bằng nữa thước Lang Sa tức thước tây thông dụng hiện nay.

[2] Cơ quan Phổ thông Giáo lý, 15.6 Quý Sửu (14.7.1973).

Thánh giáo:

KẾT QUẢ CỦA SỰ BỐ-THÍ

(Huệ-Đông-Thiên 3-5 năm Đại Đạo thứ 36)

Này chư hiền đệ muội ôi! Với sự công quả, hoặc tiền của cúng dâng để tạo lập là một điều phước đức vô cùng cho những ai đã có tấm lòng hy-sinh vì Đạo, trọn dạ tưởng tin cùng Thầy, thì sự sẽ kết quả mỹ-mẫn trên đường đạo-đức.

Đây Lão nhắc một việc thuở xưa, thời của Đức Thích-Ca. Khi Đức Thích-Ca cùng A-Nan một hôm đến gần thành Xá-Vệ, gặp một đám trẻ chơi với nhau cất nhà, cất kho, lấy cát làm lúa gạo. Đức Thích-Ca vừa đến, một trẻ em thấy, phát tâm tin-tưởng Phật, nên gọi cát là cơm, đem cúng dường dâng cho Ngài một nhúm. Thích-Ca mở thần-thông thấy trẻ em ấy trọn lòng tin tưởng với căn đức lành nên bảo A-Nan rằng: **Đồ-đệ cất nhúm cát này về phòng ta tô lên vách, rồi sau một trăm năm khi ta tịch diệt, thì mỗi hột cát thành một ngôi chùa tháp.**

A-Nan ngạc nhiên bạch hỏi, thì Ngài trả lời rằng: **Sau này sẽ có Vua ra đời, tên A-Dục với những quan đinh thần trọn lòng tin tưởng ngôi Tam-Bảo, sẽ cất tám mươi bốn ngàn ngôi chùa (84000) thờ cúng tin-tưởng xá-lợi ta. Vậy Vua A-Dục đó là kẻ cúng dường cát cho ta đó vậy, còn trong các đinh thần tức là những trẻ chơi chung với em bé đó.**

Chư đệ muội có thấy chăng? Một nhúm cát với sự thành tâm thật ý tưởng tin của đứa trẻ em mà sự kết quả còn như thế, huống chi đệ muội đã bao năm trên đường Đạo, lo bối nền công quả, tài vật giúp vừa mỗi địa-phương, thì phước đức ấy sau này hạnh hưởng ân huệ vô cùng!

THÁI-BẠCH KIM-TINH

Nếu muốn thỉnh tập sách này, xin liên lạc:

THIÊN LÝ BỬU TÒA

12695 Sycamore Ave.

San Martin, CA 95046 - USA

Tel.: (408) 683-0674

Email: TLBT@sbcglobal.net

Các bài Giáo lý đăng trong tập sách này và rất nhiều Kinh sách, Thánh ngôn, Thánh giáo khác được lưu giữ trên trang nhà (website) của Thiên-Lý Bửu-Tòa ở địa chỉ:

www.thienlybuutoa.org

FREE BOOK – NOT FOR SALE

THIÊN LÝ BỬU TÒA

12695 Sycamore Ave.

San Martin, CA 95046 – USA

Web site: www.thienlybuutoa.org

Non-Profit Org
U.S. Postage
PAID
San Jose, CA
Permit No. 3189

TO:

Thư ghi danh tham dự

THƯ GHI DANH THAM DỰ TUẦN LỄ TÌM VỀ MINH-TRIẾT VÀ HỘI-NGỘ TÌNH THƯƠNG

Kính gửi: Ban tổ chức “Tuần lễ tìm về Minh-triết và Hội-ngoại Tình thương”

Trích yếu: v/v ghi danh tham dự “Tuần lễ tìm về Minh-triết và Hội-ngoại Tình thương”

Tham chiếu: Văn thư đề ngày 15 tháng 5 năm 2004

Đáp lời mời của Quý Thánh sở, tôi (1):

Thánh danh (2): _____

Chức sắc (nếu có, xin ghi rõ phẩm vị):

Đạo trưởng _____ Niên trưởng _____ Hiền tài _____ (3)

Chức việc (4): _____

Địa chỉ: _____

Điện thoại: _____

E-mail (nếu có, xin ghi rõ): _____

sẽ đến tham dự nguyên tuần _____ (5)

hoặc vào ngày _____ (5).

Nếu địa điểm tổ chức là nơi thuê mướn, tôi sẽ đóng góp số tiền ăn ở trong suốt thời gian tham dự và các phụ phí khác (nếu có).

Tuần lễ Tìm về Minh-triết và Hội-ngoại Tình thương

Tôi muốn đóng góp trong phần thuyết minh Giáo lý _____ hoặc hội luận _____ (6) với chủ đề:

Ngày _____ tháng _____ năm 2004
(Ký tên)

- (1): Xin ghi rõ họ và tên theo kiểu Việt Nam.
- (2): Nếu có, xin ghi rõ.
- (3): Nếu là Đạo trưởng, Niên trưởng, hay Hiền tài, xin đánh dấu x vào khoảng trống kế bên.
- (4): Nếu có, xin ghi rõ.
- (5): Xin đánh dấu x vào khoảng trống kế bên nếu tham dự nguyên tuần hoặc ghi rõ ngày tham dự.
- (6): Xin đánh dấu x vào khoảng trống kế bên.

Nếu muốn tham dự, xin gửi thư ghi danh này trước ngày **30-7-2004** về:

THIÊN-LÝ BỦU-TÒA
12695 Sycamore Ave
San Martin, CA 95046. USA